

als de zee ebt
gaan de boeien rusten
golvend water
wordt golvend zand
het masseert mijn voeten
strandlopers wijzen mij mijn weg
als ik stil sta
verdwijnt ik langzaam in de grond
op een bank huilen vogels
grijs witte sluiers dekken mij toe
een hommelt vliegt nog
een afscheidsdansje

1.

We gaan onze lieve, stoere, sterke & zorgzame man, vader,
superopa, vriend, kunstenaar & kapitein ontzettend missen.

Hans Hofman

5 juli 1948

27 november 2021

Onwerkelijk.

Lieve Hans, je bent altijd bij ons. Je prachtige schilderijen en
tekenwerken zijn stille & levendige herinneringen.

Trudy

Jeroen

Bas, Marije, Mees, Stan en Nino

Cindy, Jan, Maylin en Yuna

Sharon, Martijn, Soof en Jens

Correspondentieadres:
Harlingertrekweg 57, 8913 HR Leeuwarden

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Hans in zijn
atelier, Haniasteeg 47 te Leeuwarden,
op vrijdag 10 december, zaterdag 11 december
en zondag 12 december tussen 16.00 en 17.00 uur.

De afscheidsplechtigheid en de crematie zullen in besloten
kring plaatsvinden op maandag 13 december.